

Editör'den

Değerli Okuyucu,

Bir Bahar sayısında daha beraberiz. *Liberal Düşünce*, genellikle yaptığı gibi, bu defa da sizi bir “ufuk turu”na çıkarıyor. İktisadi gelişme ve refah sorunları etrafında odaklaşan “üçüncü yol” tartışmalarından Avrupa Birliği'nin özgürlükçü olup olmadığına, liberalizm ve devletçilik tartışmasından Türkiye'deki devletçi geleneğe ve din özgürlüğü sorunlarına uzanan geniş bir ufuk turu bu.

Bu sayımızda çeviri yazıların ağırlıkta olduğu dikkatinizi çekecektir; bu durum kimi okuyucularımıza yadırgatıcı gelebilir. Mamafih, *Liberal Düşünce*'nin düzenli okuyucuları bizim bu konuda herhangi bir kompleks içinde olmadığımızı şimdiye kadar fark etmiş olmalılar. Tam aksine, bizim asıl işimiz kişilerle değil “bilgi ve fikir”le olduğu için, çeviri yazılara yer vermenin zaman zaman bir ihtiyaç haline geldiğini düşünüyoruz. Bu aynı zamanda Türkler olarak bizim içimize kapanmaktan kurtulup gözümüzü dünyaya açmamızı da kolaylaştırıyor.

İlk yazıda Güneri Akalın Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini ele alıyor. Akalın meseleyi derinlemesine irdeleyen bu yazısında, uzmanca bir bakışla, uygulanan sistemin açmazlarını teşhis etmekle kalmıyor, aynı zamanda çözümler de öneriyor. Hemen ardından seçkin iktisat tarihçisi Douglas C. North'un ana fikirlerini özetleyen bir yazısını değerli iktisatçı Ömer Demir'in çevirisiyle sunuyoruz. Max Moore'un kısa fakat öğretici yazısı ise girişimcilğe ilişkin olarak Türkiye'deki yaygın bir yanlış anlayışın düzeltilmesine katkı yapabilecek türden bir deneme. Bu sayımızdaki iktisat tartışması A. Gibb'in girişimcilerin eğitilmesi ve yetiştirilmesiyle ilgili iki yazısıyla tamamlanıyor.

Bu Bahar sayımızda klasik liberal siyasi felsefenin günümüzdeki önde gelen temsilcilerinden Norman Barry'nin iki yazısını yayımlıyoruz. Avrupa Birliği'nin varsayılan özgürlükçü yapısı hakkında ciddi ihtirazi kayıtlar içeren ilk yazı, bu niteliğiyle, geçen sayımızdaki tartışmanın devamı mahiyetinde. Bu deneme ricamız üzerine yazarı tarafından özel olarak *Liberal Düşünce* için kaleme alındı; bu hususta gösterdiği anlayış ve nezaketten dolayı Norman Barry'ye teşekkür ederiz. Barry'nin ikinci yazısı ise son yıllarda gerek Batıda gerekse ülkemizde popüler hale gelen “üçüncü yol” tartışmalarıyla ilgili. “Üçüncü yol” seçeneği hakkında kuşkucu bir perspektifi yansıtan bu denemenin yanında, bu “seçeneği” daha fazla ciddiye alan başka bir yazıya, Dahrendorf'un yazısına da yer vermek suretiyle bu meselede de bir tartışma bütünlüğü sağlamış olduğumuzu sanıyorum.

Düşünce ufku dar anlamda “iktisat”la sınırlı kalmayıp sosyal ve siyasi teori meselelerine kadar uzanan genç bir akademisyen, Enver Alper Güvel, liberal toplum tasavvurunun farklılıkların barışçı bir biçimde bir arada yaşamasını kolaylaştıran yanına dikkat çeken yazısıyla sayfalarımıza bir kere daha

konuk oluyor. Hatırlanacağı gibi, bu konuyu üç yıl önce de dergimizde derinlemesine ele alıp işlemiştik. Güvel'in yazısını M. Erdoğan ve M. Yürüşen'in o dönemde yayımlanan denemeleri etrafında oluşan ana fikirlerin bir devamı olarak da okuyabilirsiniz. Aynı konuyu tekrar ele alıp işlemek bazan bir ihtiyaç haline geliyor.

Dergimizin izleyen sayfalarında yer verdiğimiz Ahmet Helvacı ve Mustafa Erdoğan'ın yazıları da Türkiye'nin siyasal ve hukuki gerçekliğinin liberal tasavvurla uyumunu irdeleyen yönleriyle aslında aynı tartışma çizgisi üzerinde seyreden yazılar. Helvacı Türkiye'deki devletçi siyaset geleneğinin liberalizmin gelişmesi üzerindeki olumsuz etkisinin tarihsel bir panoramasını sunuyor. Helvacı bu iz sürme işini daha sonraki sayılarımızda da devam ettirme niyetinde. Mustafa Erdoğan da liberal bir perspektiften Türkiye'de din özgürlüğünün anayasal ve hukuki olarak son derece dar bir alana sıkıştırılmış olmasının felsefi-ideolojik arka planını göstermeye çalışıyor.

Şeref Ateş siyaset ve iletişim ilişkisini ele alan yazısıyla dergimizin sayfalarına ilk defa konuk oluyor. Nihayet, Ayn Rand'la yapılmış bir mülakatın çevirisini yayımlamakla da, Türkiye'de sadece romanlarıyla tanınan bu Amerikalı düşünürün rasyonalist-liberal felsefesi hakkında Türk okuyucuların bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacağımızı düşünüyoruz.

Artık derginin izleyen sayfalarını çevirmeye başlayabilirsiniz. *Liberal Düşünce*'nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere...

Not: Önceki sayımızda yayınlanan Richard W. Rahm'in "Para: Nihai Özelleştirme" isimli yazısında çevirmen olarak, yanlışlıkla, Atilla Yayla yerine Volkan Yurdadoğ'un adı verilmiştir. Düzeltir, özür dileriz.