

Editör'den

Liberal Düşünce bu sayısıyla beşinci yılına giriyor. Geride kalan dönemde, baştan beri güttüğümüz amaca uygun olarak, düşünen insanlarımızın ufkunu genişleten ve entellektüel ilgilerini derinleştiren dört ciltlik bir külliyat kazandırdık Türkiye'ye. Bu dört yıllık süre içinde *Liberal Düşünce* kimi zaman ülkemizin gündemini vesile edinerek, kimi zaman global eğilimleri kollayarak, kimi zaman da kendi entellektüel gündemimizi izleyerek, ama her defasında yüzeysel ilgileri aşan bir bakışla hazırlandı. Popüler olma arayışı içinde hiç olmadık. Türkiye'nin ilgili ve kaygılı insanları, yayımıyla eş zamanlı olarak *Liberal Düşünce*'yi izle(ye)memiş olsalar bile, günü gelip de ihtiyaç duyduklarında geçmiş ciltlerine geri dönerek ondan entellektüel yardım alabilsinler istedik. Bu genel tutumumuzu bundan sonra da devam ettirmeğe özen göstereceğiz.

Bu arada, derginiz geçen sayısından itibaren gazete bayilerinde satılmaya başladı. Bu değişikliğin *Liberal Düşünce*'nin daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmasını kolaylaştıracağını umuyoruz.

Göreceğiniz gibi, Kış 2000 sayımızın, birisi doğrudan doğruya Türkiye'nin gelecek vizyonuyla diğeri ise insanlığın son bin yıldaki macerasıyla ilgili iki ağırlıklı konusu var: Avrupa'yla bütünleşme ve "milenyum". As-

lında milenyumun anlamı hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmak da Türkiye'nin hem bugünüyle hem de geleceğiyle ilgili. Birinci konuyu Nuri Yurdusev, İhsan Dağı, Ramazan Gözen ve Vahit Bıçak'ın değerlendirmeleriyle getiriyoruz gündeminize. Bu yazılar Türkiye'nin Avrupa'yla bütünleşme girişimi hakkında kimi uluslararası ilişkiler kimi de hukuk perspektifinden hem bilgi veriyor, hem de onun anlamını yorumluyorlar. Ayrıca Avrupa Birliği temsilcisi Karen Fogg ile yapılan uzunca bir söyleşi ile de bu meselenin Avrupalıların gözüyle nasıl görüldüğünü yansıtmak istedik. Norman Barry'nin yazısı ise Avrupa Birliği'ne nispeten eleştirel bir bakışı temsil ediyor. Avrupa'yla resmen bütünleşmesi halinde Türkiye'nin sivil ve siyasi özgürlükler ile hukuk devleti ve demokrasi bakımlarından bugüne göre daha iyi bir konumda olacağı ümidi bizi heyecanlandırmakla beraber, Avrupa'da oluşmakta olan bu yeni siyasi birlik hakkında bazı ihtirazi kayıtlarımız da yok değil. Bu konuyu, bu sayıdaki yazılara yansıyandan belki biraz daha belirgin bir şekilde gelecek sayılarımızda ele almak niyetindeyiz.

Bu sayıda yer verdiğimiz milenyum yazıları ise kısa çevirilerden oluşuyor: More&Simon ve Beisner'in yazılarıyla, *The Economist*'in bir editoryali. Ama kısalıkları, takdir edece-

ğinizi umduğumuz gibi, yüzeysel olduklarının değil özlü ve yoğun olduklarının bir işareti. Geride bıraktığımız gerek yirminci yüzyıl gerekse ikinci bin yıl hakkında iyimser görüşleri yansıtan bu yazıların Türkiye’de konuyla ilgili tartışmayı canlandırabileceğini düşünüyoruz. Bu dönemlere ilişkin olarak kötümser veya daha az iyimser kanaatler taşıyan yazarların katkılarına da sayfalarımız açık olacaktır.

Dergimizde bu sayıdan itibaren *Economic Reform Today* dergisinden düzenli çeviriler yayımlayacağız. Bu çerçevede elinizdeki Kış 2000 sayımızda konuk ettiğimiz yazarlar Sullivan, Rahn ve Maibach. Bunlar genellikle kamu politikasıyla ilgili yazılar, öyle olmaya da devam edecek. Elinizdeki sayıda bu konuda yer alan yazılardan bir tanesi ise internet’le ilgili. Bunu aynı zamanda çağdaş uygarlıkla ilgili iyimser görüşlere bir katkı olarak da okuyabilirsiniz.

Kamu politikasının farklı yönleriyle ilgili iki yazı da Türk yazarlarından geliyor. Nesrin Nas’ın "kamu hizmeti" anlayışındaki deęi-

şimle ilgili olan yazısı ve Ali Alp’in finansal düzenlemelerin uluslararası boyutlarını ele aldığı uzunca yazısı.

Prof. Dr. Kemal Karpat’ı bilirsiniz. Modernleşme dönemi Türkiye siyaseti ve onun sosyo-ekonomik temelleri konusundaki uzmanlığı uluslararası düzeyde kabul gören saygın bir siyasi bilincimiz olarak bu konularda büyük çoğunluğunu İngilizce olmak üzere kırk yıldır yazıyor. Bu sayımızda onun daha 60’lı yıllarda yazdığı ve zamanın *Forum Dergisi*’nde yayımlanmış olan bir yazısını tekrar yayımlıyoruz. Prof. Karpat bu denemesinde *Yön Bildirisi*’nden hareketle "devletçilik" i sorguluyor ve yaklaşık kırk yıl öncesinden günümüze ilişkin öngörülerde bulunuyor. İlgiliyle okuyacağınızı umuyoruz.

Nihayet bu sayımız bir kitap tanıtımı yazısı ile son buluyor; Şaban Kardaş Richard Holbrooke’un "Bosna diplomasisi: Bir Savaşı Bitirmek" adlı kitabını değerlendiriyor.

Bahar 2000 sayısında buluşmak üzere.